

1^ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
Δούμα Λίλιαν (Τριανταφυλλιά)
Νικολάου Ιωάννα

"Με όχημα την Τέχνη...
η Ποίηση συνομιλεί με τη
Ζωγραφική"



"Με όχημα την τέχνη ...
η ποίηση συνομιλεί με τη
ζωγραφική"

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Άλλοτε με
πινέλα, άλλοτε με
τα χέρια
ανακάλυπταν
μέρα τη μέρα τη
μαγεία των
χρωμάτων, τη
δύναμη των
συναισθημάτων
όταν με αυτά
δημιουργούσαν.



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΡΙΜΕΣ

Χρώμα έχουν και οι
λέξεις, χρώμα
έχουν και οι
σκέψεις ... έτσι
είπαμε και
αρχίσαμε να
χρωματίζουμε το
λόγο μας, να τον
ομορφαίνουμε, να
του δίνουμε ρυθμό.

Τα πρώτα τους
ποιήματα έγιναν
ζωγραφιές,
μοναδικές!



Το ποτλιακι

Μέσα σε ένα καλάθι
μπήκε ένα ποτλιακι
βρήκε εκεί ένα φαράσι
βρήκε και λίγο τυράκι.

Μπήκε η κότα στο χορό
και άρπαξε ένα ποτλιακό
και χορέυανε μαζί
σε ολοκληρη τη γη.

Μικροί ποιητές

Ο φίλος μου ο αστείος

Έχω ένα φίλο τρομερό
που κάνει συνέχεια
ένα αυγό
και πάει στο χορό
και κάνει το Ζορό.
Έχει ένα άλογο
ψηλό και δυνατό,
το λένε Μαργαρίτα
και έχει αδελφή τη
Ρίτα

Μικροί ποιητές



Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Με πίνακες ζωγραφικής (έγχρωμα φωτοαντίγραφα), βιβλία με έργα μεγάλων ζωγράφων, ποιητικές συλλογές, παζλ και επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με το δικό μας γλωσσάρι της τέχνης, οργανώθηκε και εμπλουτίστηκε η γωνιά μας!



ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΤΙΝΣΚΥ

Χρησιμοποιώντας
γεωμετρικά σχήματα
ή διάφορα
αντικείμενα από την
τάξη, εμπνευσμένοι
από τον Καντίνσκι,
θέλησαν να
αποδώσουν το δικό
τους έργο σε ατομική
εργασία.



ΕΜΜΕΤΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ

Λαμπερά σχήματα

Κύκλους, σχήματα
πολλά

βλέπω μες τη
ζωγραφιά.

Τα τετράγωνα χορεύουν
με τους ρόμβους μας
μαγεύουν,
με τα τρίγωνα παρέα
τα περνάνε τόσο ωραία

Μικροί ποιητές



ΕΜΜΕΤΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ

Το παιχνίδι των σχημάτων

Τα σχήματα παίζουν έξω
στην αυλή
χαρωποί γελαστοί όλοι
μαζί.

Το μωβ τριγωνάκι
αρχίζει να πετά και το
μικρό κυκλάκι ζητά και
αυτό φτερά.

Μικροί ποιητές



ΜΙΡΟ, ΠΙΚΑΣΟ, ΚΛΕΕ, ΚΑΝΤΙΝΣΚΥ, ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ



ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, 40 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ένα από τα πολλά
έργα του Πικάσο με
θέμα την ειρήνη και
αφορμή τη γιορτή
της 28^{ης}

Οκτωβρίου,
αποτελέσε για τα
παιδιά την πρώτη
τους προσπάθεια
απόδοσης έργου
μεγάλου ζωγράφου.



ΠΟΙΗΣΗ... «Η ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ»

Παιδί με περιστέρι

Η Μαίρη στο μικρό της χέρι
κρατάει ένα περιστέρι
πάνω στο άσπρο της
φουστάνι
τόση αγάπη δεν της φτάνει

Την μπάλα της ψηλά πετάει
μα ποτέ δεν τραγουδάει
είναι λίγο λυπημένη
κάποιον ψάχνει η καημένη

Μικροί ποιητές



Η ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ(ομαδικό)



«...Το δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα που 'κανε κάθε μέρα η ποδηλάτισσα και τα τζιτζίκια μου συνάντησα! Μου είπαν πως ο βασιλιάς ο ήλιος ζει και μπήκα μέσα στον μπαξέ για να το πω στο Μενεξέ...»



Την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις

Ο. Ελύτης

ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΗ
ΦΤΙΑΞΑΜΕ



στις ψυχές μας



στις καρδιές μας



στις παρέες μας



στις οικογένειές μας



στο σχολείο μας

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΕΛΥΤΗΣ...ΑΝΟΙΞΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

Οκτώ παρέες παιδιών υποδέχονται την άνοιξη συνθέτοντας τα έργα τους σε μία μοναδική ομαδική αποτύπωση ...

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ...

Ξεφύλλισαν τα βιβλία
της τέχνης πολλές
φορές, εκφράσανε
αυθόρητα τις
προτιμήσεις τους,
επέλεξαν έργα, έμαθαν
τα μυστικά και τις
τεχνικές των ζωγράφων
και ... ένιωσαν για λίγο
σαν το Μιρό, τον Κλέε,
τον Καντίνσκι, το Βαν
Γκογκ, το Μυταρά, το
Χατζηκυριάκο Γκίκα!



ΜΙΡΟ...Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ...

Μα σαν και
αυτόν
μπορώ και
εγώ!



ΜΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ...



Ο «ΣΕΝΕΚΙΟΣ» ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΟΝ ΚΛΕΕ

Ένα πρόσωπο

Πρόσωπο αφηρημένο
ίσως να είναι
λυπημένο,
ίσως να είναι
φοβισμένο,
όμως είναι
χαριτωμένο!

Μικροί ποιητές

Αποδόθηκε με πινέλα και τέμπερες αλλά
και με απλούς μαρκαδόρους από πολλά
παιδιά!



ΚΛΕΕ, Ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΜΑΣ



ΚΛΕΕ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ
ΜΕ ΠΙΝΕΛΑ
ΚΛΕΕ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ
ΜΕ ΚΟΛΛΑΖ

Κάστρα

*Κάστρα, πόλη και
στεριά, ζούνε μέσα
στην καρδιά.*

*Όνειρα πάρα πολλά
μας ταξιδεύουν
για τα καλά.*

Μικροί ποιητές



ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ
ΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΝ
ΓΚΟΓΚ

Πινελιά πινελιά,
με παιδική
σιγουριά ο Βαν
Γκογκ
ζωντάνεψε...
μοναδικά!



ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΝΑΚΑ

Τα κυπαρίσσια

Πράσινο και ζηλευτό
κυπαρίσσι μου ψηλό,
οξυγόνο και σκιά
μας χαρίζεις και
δροσιά.

Μικροί Ποιητές



ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΝΑΚΑ

Ηλιοτρόπια

-
Κίτρινο, χρυσό
και όμορφο
ηλιοτρόπιο,
με τα όνειρα μοιάζεις
με τον ήλιο ταφιάζεις.

Μικροί Ποιητές



«...ε, σεις στεριές και θάλασσες, τ' αμπέλια κι οι χρυσές ελιές, ακούτε
τα χαμπέρια μου, μέσα στα μεσημέρια μου...σ' όλους τους τόπους κι αν
γυρνώ μόνον ετούτο αγαπώ...»
Οδυσσέας Ελύτης και Βαν Γκογκ



«ΕΝΑΣΤΡΗ ΝΥΧΤΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ



Παπαρούνα

Παπαρούνα μες στη φύση μ' ομορφιά έχεις γεμίσει, κόκκινα πέταλα, πράσινα φύλλα, χρώματα, αρώματα, γέλια και μήλα

Μικροί ποιητές



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Μελέτησαν με
προσοχή τα έργα
του και τα
ταξινόμησαν
θεματικά.



ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ζωντάνεψαν τον
πίνακα με τίτλο
«Παιδική
συναυλία»



ΑΦΟΡΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Αποπειράθηκαν
και κατάφεραν να
φτιάξουν τα δικά
τους πορτραίτα,
τις αυτοπροσωπο-
γραφίες τους.









ΑΦΟΡΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Όλοι μοναδικοί όσο και
τα λόγια που ταίριαξαν
για να περιγράψουν τον
καθένα τους...

*«Το όνομά μου είναι
Νάγια και μου αρέσει η
ιππασία, είμαι γελαστό
παιδάκι, θέλω πάντα τη
φιλία!»*

*«Είμαι εγώ ο Ιορδάνης
και μου αρέσει ο
καρχαρίας, επιστήμονας
θα γίνω και μυστήρια θα
λύνω!»*



ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥΣ ΤΟΥ Χ. ΓΚΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥΤΑΡΑ



ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΞΑΝΑ

Χαρταετοί

Λευκοί χαρταετοί
σαν πεταλούδες
πετάνε σε ροζ
ουρανό,
χορεύουν επάνω
στις στέγες
μοιάζουν με
νεραϊδικό.

Μικροί ποιητές



ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ











Informational text block, likely a title or description for the artwork.

Informational text block, likely a title or description for the artwork.

Informational text block, likely a title or description for the artwork.

Small informational text block.

Small informational text block.

Small informational text block.

Small informational text block.

Small informational text block.

Small informational text block.

Small informational text block.





Handwritten text on a white card, likely a description or artist information, with several lines of text that are difficult to read due to the angle and lighting.



SAN YDIE 'Kampioen'





"Με όχημα την Τέχνη...
η Ποίηση συνομιλεί με την
Ζωγραφική"

Ε
Ι
Κ
Α
Σ
Τ
Ι
Κ
Η

Ε
Κ
Θ
Ε
Σ
Η



1ο
Νη
πια
γω
γεί
ο
Λ.
Αι
δη
ψο
ύ

15 Ιουνίου 19.30
στο "ΚΥΜΑ" Αιδηψού

Γιατί σας αρέσει να ασχολείστε με την τέχνη;

«Γιατί μου διώχνει το θυμό! ...με κάνει πιο
έξυπνη! ...μου παίρνει τη λύπη! ...μου
πετάει ψηλά τη φαντασία! ...μπορώ και
φτιάχνω ποιήματα σαν ποιητής! Γιατί
μαθαίνω να φτιάχνω ωραία πράγματα!
...γίνομαι καλός ζωγράφος ! Γιατί μου
φέρνει ωραίες σκέψεις! ...μας φέρνει
όνειρα που μας ταξιδεύουν! ...κάνει το
μυαλό μας να δουλεύει!»

Σπύρος Μπ. 6 ετών

Μου αρέσει η τέχνη γιατί είναι

σπουδαίλειο

... δηλαδή

σπουδαίο και τέλειο μαζί!